

Leven in Zuidwest



Lekkâh bezag!

Dat zegt een Hagenees wanneer iets goed verloopt. We voelen ons als Leven in Zuidwest zeer gezegend door God met alle ontwikkelingen en activiteiten die momenteel lopen. De maatregelen zijn voorbij en geven meer ruimte voor de activiteiten. Tijdens het Inloop Café is het een drukte met het in- en uitgaan van mensen, de Knutselclub is elke week gevuld met 15 tot 25 kinderen, de maaltijd wordt wekelijks gedeeld met circa 10 mensen en veel mensen worden geholpen bij het Financieel Café.



Leven in Zuidwest-Maatschappelijk

In de vorige nieuwsbrief schreven we voorbereidingen te treffen voor het oprichten van een nieuwe stichting: Leven in Zuidwest – Maatschappelijk (LiZw-M). Deze stichting is inmiddels in de lucht. De stichting heeft als doel het verrichten van algemeen maatschappelijk werk, gericht op wijkbewoners in Bouwlust en Vrederust. Voor dit werk kan deze stichting subsidies verkrijgen van organisaties die uitzien naar betrouwbare instellingen met een goede reputatie. Verder wil deze stichting de diaconale activiteiten van de bestaande organisatie van Leven in Zuidwest (LiZW) op zich nemen en heeft het als doel financieel zelfvoorzienend te worden.



Nieuwsbrief, voorjaar 2022

Kledingwinkel

Al langer hadden we als team het verlangen om een winkel te starten. En met de start van de nieuwe stichting konden we nieuwe subsidieverstrekkers aanschrijven. Dat heeft direct geresulteerd in de toekenning van een subsidieaanvraag voor een kledingwinkel: Kleding Enzo. We willen daarmee een kwetsbare doelgroep dienen door aan hen kleding, accessoires e.d. te verkopen tegen een (zeer) kleine prijs. De reden dat we een klein bedrag vragen en het niet gratis weggeven is omdat mensen, wanneer ze zelf kunnen afrekenen, hun eigenwaarde behouden. Daarnaast willen we mensen in de wijk perspectief bieden om uit hun sociaal isolement te komen door hen vrijwilligerswerk aan te bieden in de winkel.

We hebben een mooie locatie ontvangen aan de Koperwerf waar we de winkel gaan opstarten. De ruimte bevat 115 m² en de eerste klusdag is een groot succes geweest. We hebben een scheidingswand en kledingrekken geplaatst en flink schoongemaakt.



Alpha-cursus

In 2021 hebben we in samenwerking met de Evangeliegemeente Morgenstond twee Alpha-cursussen gedraaid. Beide keren waren de deelnemers enthousiast en zagen we ook dat sommige deelnemers de Alpha-cursus voor de tweede keer wilden volgen. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is ook wat Alpha voorstelt om te doen: een tweede keer. En waarom? Omdat er veel informatie op de deelnemers afkomt. Dit vergt veel energie en wanneer ze de cursus voor de tweede keer volgen, kunnen ze de informatie beter verwerken en zich toe-eigenen.

Ook voor ons als leiders is het elke keer weer verfrissend om de Alpha-cursus te geven. Je staat stil bij de kern van het evangelie en in de interactie met de groep wordt je uitgedaagd om met elkaar je leven en het leven met God te delen. We hebben als team de missie uitgesproken om jaarlijks tweemaal de cursus te geven, in het voorjaar en najaar. Ook in april zullen we weer een Alpha starten waarvoor de eerste deelnemers zich al hebben aangemeld. Het bijzondere is dat twee deelnemers van de vorige Alpha nu ook deel van het leiderschapsteam uitmaken.

“Bidders en kokers gezocht”

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar meebidders voor de Alpha-avonden. De wens is om een team samen te stellen van mensen die tijdens de avonden voor de cursisten en het team bidden. Die op de achtergrond gezamenlijk bidden voor de noden die aan het licht komen en voor de wijsheid en fijngevoeligheid die nodig is. Natuurlijk zijn we ook blij als je sowieso dit werk opdraagt in jouw gebeden thuis. Dat kan iedereen doen. Voor het gebedsteam kun je je aanmelden bij Rens Snoep.

Omdat we de Alpha-avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd, zijn we ook op zoek naar mensen die een keer willen koken. Ook hiervoor geldt: informatie en aanmelden bij Rens Snoep.



Bijbelstudie

Aan het eind van de Alpha-cursus in het najaar vroegen we de deelnemers wat zij nodig hadden om geestelijk verder te kunnen groeien. Daarin gaven ze allemaal aan verder te willen met de Bijbel! We zijn dan ook vanaf december gestart met een Bijbelstudiekring. Deze kring komt elke week op maandag bij elkaar om met elkaar te eten, in de Bijbel te lezen en met elkaar erover door te praten. We zien een duidelijke geestelijke groei bij de deelnemers en vormen op deze manier met elkaar een gemeenschap.

Gebedspunten

Danken voor:

- alle activiteiten en ontwikkelingen (alle eer aan God!)
- de nieuwe stichting LiZw-Maatschappelijk
- de toegekende subsidie voor de kledingwinkel
- de Bijbelkring en Alpha-cursussen

Bidden voor:

- een goede voorbereiding en start van de kledingwinkel
- de deelnemers en het leiderschapsteam van de komende Alpha-cursus
- de wijk Bouwlust en haar bewoners

